



## Welkom

Wat zou u doen als u op een bepaalde dag merkt dat mensen ernstig leed wordt aangedaan, en dit zonder enige noodzaak?

Wat zou u doen als u informatie hebt die van uiterst belang kan zijn om dit leed ongedaan te maken of minstens in te dijken?

Dit zijn gewetensvragen!

Welke verplichting heeft eenieder van ons voor zijn medemens als hij merkt hier iets aan te kunnen doen?

We kunnen ons geweten natuurlijk in slaap sussen en passief alles laten begaan, doch op deze manier schermen wij onze stem van de buitenwereld af.

Wij vinden echter, dat de prijs die moet betaald worden veel te hoog is, wat bepaalde mensen meemaken zelfs wereldschokkend, om dit te laten gebeuren. Op onze website vindt u bewijzen te over. Wat wij hierin willen duidelijk maken is niet slechts een storm in een glas water en het is minstens nuttig hiervan kennis te nemen.

Hoewel de groepering waarover het hier gaat onbeduidend mag lijken, zijn de kwesties waar het omgaat dat geenszins.

Het gaat hier om mensen zoals u en wij, waarvan de familiebanden plotseling worden verbroken als gevolg van een **officiële religieuze** maatregel die maakt dat zij verplicht het contact verliezen met ouders, zoons en dochters, broers en zusters, zelfs met grootouders en kleinkinderen. Zij kunnen niet langer omgaan met vrienden. Door omgang met deze familie of vrienden zouden zij hetzelfde lot beschoren zijn. Ze ervaren dat hun goede naam wordt besmeurd.

Wij hebben besloten dit kenbaar te maken, en hopen dat iedereen die hiervan kennis krijgt, dezelfde verantwoordelijkheid neemt als ons. Wij vragen dan ook dit zoveel mogelijk mee onder de aandacht te brengen, zodat dit eindelijk kan stoppen.

Onze missie is sensibiliseren, sensibiliseren en nog eens sensibiliseren.

Wij hopen dat u onze website doorneemt en op de steunpagina kijkt hoe u ons kunt helpen.

Meld je ook aan, zodat wij u met onze nieuwsbrieven op de hoogte kunnen houden.

Dank voor uw medewerking.

[In Ieders Belang vzw](#)